

ROGER DIONS

Hij was voetballer en aanvoerder in ons Braakhuizen-team.
Velen van ons zijn stuk van verdriet, waarom nam GOD jou uit ons midden.
Maar zoals alle gelovigen hier onder ons, geloven ook wij dat dit zo moest zijn.
"ROGER" onze rots in de branding, simply the best better than all the rest.
Je was rechtvaardig en mooi zowel van binnen als buiten.
Nu ga jij de hemelse wereld binnen waar alles nog beter is, waar kleur en cultuur geen grenzen kent, want daar stond jij voor.
Jij wordt een engel in gods midden, want goedheid wordt boven beloond en dat geldt zeker voor ROGER.
Alles draaide om jou in het spel, als een pittbull verdedigde jij ons team.
ROGER, we zullen je allemaal missen maar vergeten doen we jou nooit.
Je hebt een plek in ons hart.... voor eeuwig.
Voetbal zal nooit meer hetzelfde zijn, de trainingen zullen moeizaam verlopen.
En de disco-avonden zullen nooit meer zo entertainend zijn zonder jou.
Samen met Moise leerde jullie ons "blanken" het dansen bij.
ROGER het was fijn om jou als vriend te mogen hebben.
Wij allen wensen de achterblijvers veel steun en sterkte toe en de kracht om toch door te gaan met hun leven zonder ROGER.
ROGER tot de derde helft.....RUST IN VREDE.

BRAAKHUIZEN A3 , SUPPORTERS EN BEGELEIDING